

SPÖKVANDRINGEN



Alva - Ska vi gå den här spökvandringen? Det ska tydligen bara vara fem spöken.

Moa - Jag vågar inte, kan vi inte gå hem?

Alva - Nej, nu går vi. Det är säkert inte så läskigt. André, är det okej om vi går den här spökvandringen?

André - Visst. Jag väntar på er i slutet av vandringen.

Alva - Kom Moa nu går vi in i skogen!

Moa - Okej men du får gå först.

Alva - Ja visst, jag offerar mig.

Moa - Jag tror att jag kommer att dö Alva.

Alva - Nej lugn. Det kommer att stå någon här så skrik inte.

Moa - Okej. Jag lovar.

Moa - AAAAAH!! MEN GUD!! KOLLA PERSONEN DÄR!!

Alva - Lugn! Det är ingen fara. Kom vi fortsätter.

Moa - JAG VILL HEM!!! KOM VI GÅR TILLBAKA. ALVA SERIÖST.

Alva - Moa kom igen! Det blir kul i slutändan, jag lovar dig.

Moa - Okej, jag tror på dig.

Alva - Bra, nu fortsätter vi att gå.

Alva - Moa bli inte rädd nu... men det står tre personer här framme.

Moa - Vad är det här, varför står de bara här?

Alva - Jag vet inte, men fortsätt bara att gå, och snälla sluta dra i min luva; du stryper mig.

Moa - Oj förlåt! Det var bara en reflex.

Moa - Gud! Ett av spökena går efter mig! Det här är inte kul.

Alva - Ja meningen är väl att skrämmas! Blunda bara och gå.

Moa - Det är inte så lätt. Kolla där framme står det också någon!

Alva - Haha nej Moa, det där är bara ett träd. Du skulle kanske gått till Specsavers.

Moa - Men håll tyst! Det är mörkt och svårt att se. Dessutom vet man aldrig.

Getmannen - Hahahahahahaha

Alva - AAAAA!

Moa - AAAAHHH!

Alva - Gud vad rädd jag blev! Vad var det där?

Moa - Jag vet inte, det såg nästan ut som ... som ...

Alva - Som vad!?

Moa - Som getmannen!!!

Alva - Men sluta, så kan du inte säga. Det är väl självklart att det var det sista spöket, det skulle vara fem spöken och titta vi är framme snart.

Moa - Men varför skulle det sista spöket stå här? Det verkar inte logiskt.

Alva - Inte vet väl jag hur de har tänkt, men det där var absolut inte getmannen.

Moa - Vem var det då?!

Alva - Men skärp dig! Nu är vi nästan framme.

Moa - Okej, skynda dig, jag vill hem nu.

Alva - Ja vi ska bara svänga vänster här och sen...

Spöket - BUUU!!

Moa - AAAAHH!!!!

Alva - Oj. Där stod det någon.

Moa - Men... om ... om det där var sista spöket, vem var det i skogen då?

Alva - Spring.... nu! MOA SPRING!!

Moa - Puh! Äntligen slut, och titta där är André! Nu är vi inte ensamma längre.

Andre - Hahaha, hur gick det? Jag hörde någon skrika.

Alva - VI SÅG NÅGON SOM INTE SKULLE VARA DÄR!

Moa - G-G-getmannen!!

Andre - Hahahaha, jasanya ni blev rädda!

Alva - Ehhh... vänta va? Var det du?

Moa - André! Du får inte skrämmas sådär!

Andre - Hahaha ni skulle ha sett hur rädda ni blev.

Alva - Ja vad tror du?

André - Men vem är den där så kallade getmannen?

Moa - Ett spöke som typ tar över andra och får dem att göra och säga konstiga saker.

Alva - Det låter inte speciellt roligt, vad brukar de säga då?

Moa - Till exempel så brukar någon som inte skrattar så ofta skratta mycket.

Alva - Vänta ... brukar du skratta såhär i vanliga fall André?

Alva - André?

Moa - Vart är André?

Alva - Moa... spring.